

Schoonheid door overgave

Bij Koor van dit Moment telt vooral spontaniteit

DELFT | Delft heeft veel zangkoren, maar dit heeft de stad nog nooit gezien: het Koor van dit Moment, waar spontaan en ter plekke klanken en gezang ontstaan.

TANYA VAN DER SPEK

Als hij nu spontaan moest zingen? Er klinkt een vrolijke toonladder waarbij zijn stem aan die van Tibetaanse monniken doet denken. „Wanneer je spontaan zingt, verschijnen er beelden, gevoelens, kleuren en een sfeer,” vertelt Jan Gommans (52). Hij is oprichter van het nieuwe Koor van dit Moment. Morgen is er om 20.00 uur een gratis kennismakingsavond in Yoena aan de Phoenixstraat 66.

Er is geen bladmuziek, geen dirigent. „We zingen feitelijk altijd hetzelfde lied, namelijk het *Lied van dit Moment*. Dat klinkt elke keer en op ieder moment anders. Je laat je verrassen door wat er spontaan ontstaat, bij jezelf en bij de anderen. Je ontmoet elkaar in de klank, en zoekt



▲ Jan Gommans: 'Als je spontaan zingt, verschijnen er beelden, gevoelens en kleuren.' FOTO DESIRÉE SCHIPPERS

al zingend naar de vorm, de sfeer van het lied dat ontstaat. Soms prachtig harmonieus, klassiek en hemels. De andere keer komt er misschien een ritmische *groove* op gang waarbij zich beelden uit Afrika aandienen. Alles is mogelijk.”

Als 6-jarige werd Gommans verliefd op muziek, bij de platenspeler van zijn vader. Hij zingt sinds zijn jonge jaren in popbands, a capella-groepen en koren. Wie in het Koor van dit Moment wil zingen, hoeft

geen koorzanger te zijn of ervaring te hebben met stemimprovisatie.

Controle

Is het spannend, geen houvast hebben aan noten of tekst? „Misschien voor sommigen die de controle willen houden over wat gebeurt. Ik kan dit ook doen doordat ik als mens gegroeid ben en meer durf los te laten. Maar ook voor mij is het spannend, ik doe mee met de deelnemers.”

„Je moet je openstellen voor jezelf

en afstemmen op anderen. Ik reik dingen aan en nodig deelnemers uit. Om zo te zingen als koor moet je in het moment zijn, dus aandacht naar je lichaam brengen en voelen hoe je nu staat en hoe je je nu voelt. Je geeft je over. Ik vind dat daar schoonheid in zit. Avonden waarop ik dit deed met anderen waren magisch. Het lied is er al, je plukt het samen als het ware uit de lucht.”

www.stemmenmakerij.nl



Het lied is er al, we plukken het samen uit de lucht

—Jan Gommans